



Geloof

“Blij zijn als je geloof op de proef wordt gesteld. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook ons geloof door het ‘vuur’ van moeilijkheden zuiver gemaakt.” Heel moeilijk, maar we komen er wel.

1 Petrus 1:6-7

Afscheidsfeest weeshuis

In november was er een afscheidsfeest voor de kinderen van het weeshuis. Het weeshuis moet sluiten, dus bijna alle kinderen zijn naar (verre) familie of iets in die trant gegaan. De eigenaresse gaat weg en haar dochter neemt het over. De sociale dienst had geen idee wat er achter de deur gebeurde. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Het is een grote overgang, want ze zagen de andere kinderen als hun familie. Ze verdienden een leuke dag en zodoende hebben ze enorm genoten deze dag. Het gevoel meegeven dat er mensen voor ze bidden en hun liefhebben. Heel veel spelletjes, lekker eten, dansen en zingen. Wat hebben ze ervan genoten. We hopen ze deze maand te kunnen bezoeken in het noorden van het land. Zo kunnen we checken of ze nu onderwijs volgen en hoe het is in hun nieuwe gezinssituatie.



Jesus club safehouse

Wekelijks maken we iets creatiefs bij het safehouse gekoppeld aan een bijbelgedeelte. Zo hebben ze een vis geweven. Hiervoor vertelde ik ze het verhaal van Petrus die een vis gevangen had met een munt. Zodoende kregen ze een kwacha (0,035 €) om op te plakken. Erg raar vonden ze dat, je kan er immers een snoepje van kopen. Ik ben benieuwd hoeveel munten er inmiddels nog opgeplakt zijn.

Ze genieten misschien nog wel het meest van het worshippen met de microfoon. Dit kunnen ze echt oneindig doen, zelfs de jongsten van vier jaar zingen enthousiast mee. Gelukkig is de tekst van "Yeshua" niet heel moeilijk.

Ze hebben ook kennisgemaakt met andere nieuwe creatieve vormen. Hoe bijzonder is het dat iedereen mee doet en zelfs de oudsten, a 17 en 18 jaar, niet hun creativiteit zijn verloren. Het meisje met het rode shirt is enorm creatief. Helaas is ze doof geworden door een verschrikkelijk trauma. Ik geloof dat God haar oren weer zal openen. De rest van de meiden zitten er ook niet voor niks. Graag gebed voor Zijn genezing van hun trauma's.



Kerst met de dames

Dankzij jullie giften hebben we samen met de meiden van het safehouse nieuwjaarsdag gevierd. De eigenaresse was nu terug uit Schotland, waardoor we dit bij haar thuis konden vieren. Gelukkig maar, want zij woont in een huisje omringt door gras. Hierdoor konden we lekker glijden op de waterslide, spelletjes spelen, frietjes eten met een ijsje toe. We eindigden met worship om Hem groot te maken, die dat alles mogelijk maakt.

Ze kregen allen een geïllustreerde Bijbel in het Bemba, "nieuwe" kleding en schoenen. Helaas misten er 3 meiden, maar TIA. (This is Africa)

Het oudste meisje zei gelijk dat ze deze mee ging nemen naar school. Wat een blijdschap en dankbaarheid.



Kerstmiddag bij het weeshuis

Vorige week zijn de laatste kinderen bij het weeshuis weggebracht. Vaak is er verre familie nog te vinden. Denk aan aangetrouwde familie of andere verre familieleden. Voor de overgebleven kinderen wilde ik een leuke kerstmiddag organiseren. Tot mijn schrik waren er veel minder dan van te voren besproken. Er waren maar vijf kinderen van het originele groepje. Die middag waren er wel veel meer, maar dat zijn vaak kinderen en kleinkinderen van de eigenaresse en de kok. Een trieste bedoeling, maar we hebben er toch een gezellige middag van gemaakt. We hebben heel veel gezongen en gedanst, samen pannenkoeken gebakken en een kerstster geknutseld.



Goed nieuws!

Inmiddels is er een aanbetaling gedaan op een "huis" ten zuiden van Kabwe.

Het zijn eigenlijk alleen wat stenen muren met een dak erop. Echter is het een mooi begin van een moeder-en kindhuis. Er zijn ruimtes voor drie slaapkamers (eventueel een extra babykamer), woonkamer en een keuken. Hendrik gaat aan de slag met twee oudere jongens van het weeshuis. Zo hebben zij gelijk een inkomen en hoeven ze zich niet hele dagen te vervelen.

De investering zal ongeveer 10.000,- € bedragen voor de verbouwing. Dit is inclusief een zonnepaneelensysteem, hekwerk en inboedel. Hiervoor zijn we opzoek naar investeerders in het Koninkrijk van God. Het gehele bedrag voor de aankoop van het "huis" is al binnen!

Praktisch valt er ook veel te helpen. Denk aan tegelwerk, plafonds, ramen, stucwerk enz. Kortom er valt nog genoeg te doen!



Support

We hebben financieel nog een groot gat te dichten, vooral maandelijks zou fijn zijn.
Of wil je mee zaaien voor het moeder-en kindhuis?
Schroom niet om dit bericht te delen en/of acties op te zetten. We denken graag mee!
Stuur dan een bericht naar info@livingwaterfoundation.nl of [klik op deze link](#). Via onderstaande QR-code kan er direct worden overgemaakt naar de ANBI geregistreerde bankrekening.
We zijn enorm dankbaar voor alle support!

Wil je ons met gebed ondersteunen en wil je in onze gebedsgroep, stuur een berichtje naar 06-27317913. Gebed is essentieel en we kunnen niet zonder. We zijn dankbaar dat we de eerste stappen hebben kunnen zetten in het moeder- en kindhuis project.

We wensen iedereen Gods zegen toe!

Hendrik, Marinda, Mark, Nanon, Samuel, Emily en Arjen





Een van de brieven die de weeskinderen schreven naar elkaar.



Heerlijk om even je klasgenoten digitaal te zien!



Ons kerstcadeau;) Na een jaar met de hand alles wassen, is dit een enorme verademing.



We stonden op de kerstmarkt in Kabwe. Hier hebben we onze Engelstaligen flyers uitgedeeld.



Het blijft leuk om een vuurtje te maken.