



Storm op zee

Ik wilde graag een titel voor de nieuwsbrief en gelijk kreeg ik deze titel. Het doet me denken aan het liedje: "Met Jezus in de boot, ben ik veilig in de storm." De omstandigheden als een storm rondom ons heen, maar als we dichtbij Jezus blijven, zijn we veilig.

Persoonlijk

Sinds de meivakantie 2023 wisten we dat het huis in Vlissingen verkocht was en dat de kopers z.s.m. wilden verhuizen. Het huis moest leeg, de stichting moest geregeld worden, een afscheidsfeest en de voorbereidingen voor in Zambia. In augustus vertrokken we en ook toen heb ik (Marinda) het uiterste gevraagd van mijn lichaam. Dit resulteerde in een spit toen we even terug waren in Nederland. De afspraken die stonden heb ik door laten gaan. Een dagje voor de klas staan, een babyshower en in onze eigen gemeente iets vertellen. Het was pijnlijk, maar ik wilde niks missen. Ik moest rustiger aan doen. Dit kon pas weer hier terug in Zambia. Alsnog wil ik veel meer doen, dan wat er nu gebeurt op een dag.

Nu neem ik de tijd voor thuisonderwijs, wat voorheen vaak moest wijken voor alle andere afspraken. Zo hebben we geen zomervakantie gehouden, omdat er nog wat in te halen was.

Zodoende weten jullie, waarom het iets rustiger was in juni.

Het opbouwen van nieuwe contacten is nog steeds erg belangrijk, waardoor we een steeds beter beeld krijgen wat hier nodig is.

Begin augustus was hier een conferentie van enkele dagen, Love Africa. Missionarissen over de gehele wereld kwamen hier naartoe en zo hebben we veel contacten mogen opdoen. Er waren verschillende interactieve workshops, waardoor we van elkaar mochten leren. De kinderen waren bekend met de locatie en vonden het heerlijk om er 's avonds te spelen. Zo hebben we voor het eerst vis hier gegeten, wat best goed smaakte.



Nshima met vis.

Hendrik in actie tijdens Love Africa.



Kleed de naakten

Het was winter in Zambia. 's Ochtends 8 graden koud en er stonden om 6.00 uur, 100 kinderen klaar om melk en een ei te krijgen. Dit is via een andere stichting in de buurt. Ik ging ze een uitnodiging voor de eerste Jesus club geven. Ik zag een half bloot meisje komen met een kapot zomers jurkje. Het maakte me verdrietig. Ze was flink aan het hoesten en zag er slecht uit. De rest van de kinderen was redelijk goed aangekleed, vaak met een muts en een jas. Ik kon toch niet zomaar weggaan? Zou ik toevallig nog iets in de auto hebben liggen? Gelukkig lag daar de vest van Samuel, dat moest perfect passen. Eigenlijk was het natuurlijk niet eerlijk dat ik een meisje te midden van alle anderen, haar iets wilde geven. Ik ging naar haar toe en gaf de vest. Ze wist eigenlijk niks uit te brengen, waarschijnlijk wist ze niet wat haar overkwam. Gelukkig trok ze de vest aan en ik merkte dat de rest het begreep.

De kinderen zijn hier enorm hard naar elkaar toe en je merkt snel genoeg hoe ze over bepaalde dingen denken. Nu moest ik het nog Samuel vertellen. Wat is het mooi om onze kinderen zo het woord van God mee te geven.

Gelukkig kwam het meisje ook naar de Jesus club en ze zag er beter uit!



Zie het verschil.
Links een jongen die goed gekleed en goed Engels spreekt. Rechts een meisje wat schaars gekleed was en amper Engels kan.



Jesus club

In de vorige nieuwsbrief had ik het over een locatie voor de activiteiten. Deze kwam er heel snel en die week zijn we ook gelijk begonnen. Het is op een “voetbalveld” tegenover het weeshuis. Een geweldige gelegenheid om alle kinderen en jongeren van het weeshuis een fijne dag te bezorgen. Gabriel of Chris delen een boodschap vanuit de Heilige Geest, we spelen spelletjes, maken Hem groot, dansen en ze krijgen een heerlijke lunch. Gabriel en Mutale waren verrast dat er voor de eerste keer zoveel kinderen kwamen. Er waren ongeveer 120 kinderen, niet geheel onlogisch, na het uitdelen van zoveel uitnodigingen. We noemen het de Jesus club en het is om de week. Als we nog maar aan komen rijden zitten de kinderen al te wachten. Het zijn niet alleen de kinderen van het weeshuis, maar ook kinderen die in de buurt wonen. Kinderen van het safehouse uit de stad zijn ook langs geweest. Iedereen is welkom, jong en oud. Er zit geen poort of hek omheen, dus er valt ook niet te controleren wie er wel of niet komen;)



De laatste maand is de Jesus club even “verhuisd” naar het safehouse om de meiden een heerlijke dag te bezorgen. Ze zitten op een geheime locatie en deze meiden hebben een plekje in mijn hart. We zingen samen, ze worden geschminkt en spelen spelletjes. De laatste keer hebben we samen wafels gebakken. Zij zitten dicht bij de brandweer en hebben vrijwel altijd stroom. Zodoende kunnen we wafels bij hen maken, tevens een leuke activiteit samen. Al vonden ze het vreemd dat ik “zout” op hun wafels deed. Het was natuurlijk poedersuiker en dit werd tot het laatste klontje afgelikt.



Load shedding

Inmiddels heb ik een beetje ritme gekregen in het omgaan met de loadshedding. We weten niet wanneer we stroom hebben. Soms hebben we een hele nacht stroom, soms ruim 24 uur niet. Als er nog stroom is, kan ik met kokend water de was doen. Jullie snappen hoe ik de schone lakens en handdoeken waardeer in Nederland. Douchen kan altijd koud, maar warm water is wel zo fijn. Hiervoor moet het water eerst opgewarmd zijn in de boiler en dat maakt dat we niet altijd warm kunnen douchen. Koken kunnen we gelukkig op gas, al zijn gerechten uit de oven wat lastiger. Voor degene die mij goed kennen, weten dat mijn oven eigenlijk dagelijks aanstond. Inmiddels lopen de temperaturen op richting de 40 graden, waarbij een ventilator 's nachts heel fijn is. Een must voor deze periode, maar niet altijd mogelijk. Wat dat betreft kijken we ook uit om te verhuizen, vanwege een zonnepanelenset die we dan zullen aanschaffen. Jullie snappen dat dit inmiddels het onderwerp van de dag is. De prijzen rijzen de pan uit, want zonder elektriciteit kunnen de bedrijven niet blijven draaien.



Het waterlevel bij de Karibadam op het laagste niveau ooit in de geschiedenis. Hierdoor hebben we te maken met load shedding, ofwel lange "powercuts."

Gezin

We zouden het leuk vinden als er nog enkele gezinnen hier (tijdelijk) komen wonen. De kinderen missen hier enorm wat vriendjes en naar verwachting vertrekt het gezin met drie zoontjes in januari. Voor nu kan er meegeholpen worden met de activiteiten en spoedig met de bouw van het moeder- en kindhuis. Genoeg om te doen hier in ieder geval.



Op 1,5 uur rijden is er een dam met zwembad. Nu staat deze dus heel laag. Desalniettemin is het heel mooi voor een familiedagje.

Support

De Jesus club kan niet bestaan zonder jullie gebed en financiële steun. Wij zijn in Zambia, maar jullie zijn net zo belangrijk!

Wil je ook in onze gebedsgroep, stuur een berichtje naar 06-27317913. Gebed is essentieel en we kunnen niet zonder. We merken dit in gezondheid, bescherming in het verkeer en vele andere situaties.

Ben je nog geen sponsor en wil je ons financieel bijstaan, stuur dan een bericht naar: info@livingwaterfoundation.nl of [klik op deze link](#).

Onderstaande QRcode leidt naar het rekeningnummer van de stichting, dat een ANBI status heeft. We zien niet wie er iets doneert, dus een berichtje sturen mag altijd.

We wensen iedereen Gods zegen toe!

Hendrik, Marinda, Mark, Nanon, Samuel, Emily en Arjen



Volg ons ook op Facebook en Instagram!

stichtinglivingwater



Gratis doneren

Mocht je iets online willen kopen, wil je dan aan ons denken? Via doelshop.nl/zambia wordt er automatisch een percentage aan ons overgemaakt. Te denken aan bol.com, ICI Paris XL, coolblue, [thuisbezorgd](https://thuisbezorgd.nl), booking.com, plus en amazon. Als er via deze [link](#) wordt geshopt, wordt er gelijk gedoneerd aan ons.

Niet alleen voor cadeau's is het een goed idee, maar het levert vooral veel op bij het afsluiten van een verzekering. Te denken aan een nieuwe [energieverzekering](#) of [zorgverzekering](#).

Bij voorbaat dank.

