



Beste vrienden, familie en belangstellenden,

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de gebeurtenissen, actualiteiten en ontwikkelingen van de stichting Living Water Foundation.

### Zomervakantie kinderen



Het is hier net als in Nederland straks vakantie. Het is geen vakantie zoals wij die kennen, er moet gewerkt worden. Toch willen we ze graag leuke activiteiten aanbieden. Hierbij gaat Gabriel, de Zambiaanse evangelist, hen het woord meegeven. Hij en zijn vrouw hebben heel veel gewerkt met straatkinderen en tot maart jl. heeft zijn vrouw gewerkt in een Zambiaans weeshuis.

Hierbij horen natuurlijk muziek, spelletjes, voetbal en lekkere maaltijd. We hebben hiervoor alleen nog een geschikte locatie nodig. Willen jullie hiervoor meebidden?



Gabriel en  
zijn vrouw  
Mutale.



## Nederland

Zoals jullie weten, waren we even terug in Nederland. Dat was noodzakelijk vanwege allerlei zaken. We kregen veel vragen als: “Geniet je ervan?” en “Hoe vinden de kinderen het?”

Helaas staat verlof niet gelijk aan vakantie en zo voelde het ook niet. We hadden enorm veel afspraken en dingen te regelen, wat er flink inhakte. We verbleven bij vrienden, wat een voorrecht. Ze hadden net een appartement gerealiseerd boven de schuur. De keuken kwam een week later, dus dat was gelijk een leuke klus voor Hendrik. We hebben een fijne periode gehad bij stichting Haddasah, [www.stichtinghadassah.nl](http://www.stichtinghadassah.nl), dichtbij school en de stad. Heerlijk met de geleende bakfiets overal naartoe. Tevens heb ik nog nooit zo weinig gekookt, we werden zo verwend.

Hendrik heeft ook veel geklust en ik had de voorbereidingen voor de kerkdiensten. We hebben hierdoor veel contacten mogen leggen, sponsors erbij gekregen en een kerk bezocht die we niet kenden, maar waarbij we een heerlijk warm bad kregen. Het heeft zelfs mijn kijk op andere kerken verbreedt.

Ondanks dat we heel veel hebben afgesproken, hebben we niet iedereen kunnen spreken. Heel jammer, maar langer kon niet. We horen hier en we gaan vol energie weer aan de slag.

De kinderen vonden het heerlijk en mijn hart smolt gelijk toen ik beneden kwam en ik vier kinderen op de trampoline hoorde zeggen: “grouphug.” Niet alleen onze vrienden wonen op de boerderij, maar ook vriendjes van Samuel en Joshua. Ze hebben al die tijd ontzettend veel meer elkaar gespeeld. Het fijne was ook dat de kinderen naar hun eigen school konden gaan. Ze mochten mee op schoolreis en hebben heel veel met vriendjes gespeeld. Wat een verschil met nu, waarbij ze het vaak een week zonder vriendjes moeten doen. Dat was voornamelijk de rede voor Joshua om in Nederland te willen blijven.



Zwemles



Tandarts



## Land

We zijn nog steeds in afwachting van het bod op het land. Wellicht zijn ze akkoord, echter willen ze het geld gelijk hebben en dat hebben we nog niet. We hebben nog minder dan de helft van het benodigde bedrag nodig.

Het land bestaat uit 30 hectare en een huis waarin we willen wonen. Op de foto hieronder, valt het huis te zien tussen de bomen. Het land loopt tot de grote weg, die naar Lusaka leidt. Dichtbij de weg komt het moeder- en kindhuis te staan.

We hopen in ieder geval de gebouwen te kunnen huren voor onze activiteiten.

Wil je financieel bijdragen hiervoor en meer informatie willen, stuur een berichtje of videobel met ons.



Perfekte locatie voor  
het moeder en  
kindhuis.



## Elektriciteit

Hier is het inmiddels winter, wat inhoudt dat het pas om 6.00 licht wordt en om 18.00 is het weer pikdonker. In Nederland heb je dan heel wat licht wat je aan kan doen. Hier gebruiken we solarlampen, niet sfeervol, maar blij dat we meestal genoeg zon hebben.

Heel Zambia heeft te maken met loadshedding ofwel geen elektriciteit voor 16 uur op een dag. De verwachting is dat dit nog oploopt naar helemaal geen geen elektriciteit. Dit komt omdat het veel te weinig heeft geregend. De winkels en al het andere draait nu op generators. Hetgeen waardoor er flinke prijsstijgingen, niet een paar procent, maar vaak minstens 30 procent doorgevoerd worden.

Geen probleem als je genoeg zonnepanelen hebt, maar daar is het appartement niet opgebouwd. Inmiddels hebben we een zonnepaneel gekocht met batterij, gezien het wel handig is dat rauwe melk en vlees koel blijven. Het is dan ook noodzakelijk dat wanneer we verhuizen, we een goed solar systeem hebben. Een kostbare, maar duurzame investering.



Koken op  
houtskool.

Oplaadstation.



## Bijzondere mensen

Weten jullie nog het verhaal van het Zambiaans stel? Helaas hebben ze sinds maart geen werk meer. Ze willen graag bij ons komen helpen, echter hebben we nog geen land. Nu willen we graag dat ze alsnog komen helpen, maar in hun huidige huis blijven wonen. Dat is 3,5 uur ten noorden van Kabwe, maar hier de normaalste zaak van de wereld om op en neer te gaan met de bus.

We ondersteunen hun financieel, maar het zou fijn zijn als er mensen zijn die zich financieel over hun willen ontfermen. Of wellicht is er iemand die een microfoon met toebehoren wilt doneren.



Gabriel aan het evangeliseren.



## Auto

Wij waren in Nederland, maar onze auto mocht als vervoersmiddel fungeren voor oesterzwammen. Een Zambiaanse vrouw verbouwt en verkoopt heel wat oesterzwammen. Elke dag zitten heel wat vrouwen een berg oesterzwammengrond in zakjes te doen. Deze moeten vervolgens naar een andere plek gebracht worden, wat ze normaal zelf moeten doen. Nu werd alles in de auto geladen en vervolgens naar de volgende plek gebracht. Ze waren enorm dankbaar voor de auto, al zijn ze niet zo zuinig op een auto als wij zijn.



## Fietsen

In Nederland zijn ook verder de plannen van de fietsen ontwikkeld. We gaan verschillende onderdelen importeren en het frame zullen ze zelf gaan maken. Als mensen een fiets tot hun beschikking hebben vergroot dat hun leefgebied en zo is er meer kans op werk. Door de verkoop van fietsen, kunnen moeders zelf inkomen genereren.



## Gezin

We zouden het leuk vinden als er nog enkele gezinnen hier (tijdelijk) komen wonen. De kinderen missen wat jongens om mee te spelen en er is een meisje van bijna 12 die geen leeftijdsgenootje hier heeft. De middelbare school hoeft geen belemmering te zijn. Dit kan ook gegeven worden met de boeken uit Nederland. Naast ons is een appartement vrij met drie slaapkamers en fijne douches. Voor nu kan er meegeholpen worden met de activiteiten en spoedig met de opbouw van het moeder- en kindhuis.

Wij huren het appartement van LifeTrustFoundation, zij hebben voor 2025/2026 ook nog plek voor missiewerkers.

[www.life-trust-sambia.de](http://www.life-trust-sambia.de)



## Support

We willen jullie bedanken voor al de gebeden en financiële steun.

Wilt u ook in ons gebedsgroep, stuur een berichtje naar 06-27317913. Gebed is essentieel en we kunnen niet zonder. We merken dit in gezondheid, bescherming in het verkeer en vele andere situaties.

Financieel hebben we nog een gat te dichten, de prijzen zijn zelfs flink omhoog gegaan in de tijd dat we zijn weggegaan. Het zou heel fijn zijn als er nog maandelijkse sponsors bijkomen.

Of wilt u wellicht voor iets specifiek doneren, zoals een (gedeelte) van het salaris van Gabriel?

Bent u nog geen sponsor en wilt u ons financieel bijstaan, stuur dan een bericht naar:

[info@livingwaterfoundation.nl](mailto:info@livingwaterfoundation.nl) of [klik op deze link](#).

Onderstaande QRcode leidt naar het rekeningnummer van de stichting, dat een ANBI status heeft.

We wensen iedereen Gods zegen toe!

Hendrik, Marinda, Mark, Nanon, Samuel, Emily en Arjen



**Volg ons ook op Facebook en Instagram!**

**stichtinglivingwater**







Links boven de garage sliepen wij. Wat een heerlijke plek, bij deze lieverds.



De fietsen van de jongens gingen mee. Spannend.



Bij aankomst in Zambia werden we gelijk verrast door deze mooie kameleon..





Yes, de flyers kwamen binnen. Heel apart, een stukje Zambia naar Nederland.



Bijna elke week waren we in een andere kerk. Erg leuk en soms spannend.

Met de fiets naar de kerk. Alleen het laatste stukje, de rest is veel te gevaarlijk.

