



Beste vrienden, familie en belangstellenden,

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de gebeurtenissen, actualiteiten en ontwikkelingen van de stichting Living Water Foundation.

Visum en stichting

De stichting staat inmiddels officieel ingeschreven in Zambia. Het heeft een stuk langer geduurd dan verwacht, maar we zijn dankbaar dat het wel is gelukt.

Onze bestuursleden moesten in Nederland hun vingerafdruk stempelen op een Zambiaans formulier en vervolgens werd er hier gekeken of ze niet crimineel zijn. Ja, hier in Zambia kan alles.

Voor het visum hebben we helaas weer een afwijzing gehad. Nu gaan we een werkvisum aanvragen.

We hebben gelukkig contact met een goede advocaat en zodoende weten we dat dit goed komt.

Wanneer? Dat is hier een ruim begrip.. We weten dat we hier moeten zijn en dat geeft hoop dat het goed komt. Het duurt alleen veel langer dan verwacht.



Certificaat van onze
stichting in Zambia

Dat moet gevierd
worden! Het
certificaat moesten
we ophalen in Lusaka
en daar hebben ze
heerlijke pizza en
lasagne!



Gebedsgroep

We danken jullie voor jullie gebeden en ervaren hierdoor bovennatuurlijke bescherming. Zo gaan er hier verschillende virussen rond, maar wij zijn gespaard gebleven.

Wil je ook in de gebedsapp, graag even een berichtje.

Er is veel gebed nodig en er moeten nog veel dingen geregeld worden. We willen jullie vragen om voor ons en de stichting te bidden. Dat God door jou en mij heen wil werken en dat dit tot een zegen mag zijn.

Voor nu hebben we de volgende gebedspunten waar we aandacht voor vragen:

- Visa: we hebben nog geen geldig visum.
- Land: wijsheid voor het land wat God voor ons gereed heeft gemaakt en klaar is om in te nemen.
- Weeshuis: dat ondanks de taalbarrière, de kinderen Zijn liefde door ons mogen ervaren.
- Veiligheid en bescherming voor de kinderen van het weeshuis.
- Onze kinderen: motivatie voor schoolwerk en bescherming, we zitten tegen het regenseizoen aan en er kruipen hier enorm veel kleine tot grotere dieren rond. Denk aan kakkerlakken, bijtende spinnen, muggen en zeer dodelijke slangen. Deze laatste zat afgelopen week in onze tuin, waardoor de bamboe en composthoop in brand werd gezet.
- Dat we de juiste mensen om ons heen mogen leren kennen zodat ze ons kunnen helpen.



Onze tijdelijke waakhond Henk. De mensen hier zijn er enorm bang voor (hij is zwart) en dat levert soms lachwekkende situaties op. De kinderen zijn er dol op en gaan hem straks enorm missen.



Woning en land

Inmiddels zitten we in ons tweede huis, wat in een paradijsje ligt. We zitten aangrenzend van Nederlandse burenen en de kinderen hebben een groot gebied waarin ze veilig zich kunnen vermaken. Het is er heerlijk groen, we hebben een warme douche en een koude koelkast. Eind deze maand, 30 november, moeten we hier helaas uit. We mochten op dit huis passen, omdat de bewoners van het huis plots naar Amerika moesten. Het is voor hun een zegen dat we in hun huis zitten in verband met inbraak. Voor ons des te groter een zegen, want het kwam echt last-minute vrij net voor dat we uit het vorig huis moesten. We kunnen zoeken wat we willen, maar God had het allerbeste al voor ons bedacht.

We vertrekken de 30ste naar een appartementencomplex waar we eindelijk onze eigen spullen kwijt kunnen. Het bijzondere hiervan is dat de huidige huurder van het appartement niet meer het land is mag. Hij heeft geen geldige visa, een zakelijke visa.

Hierdoor moest hij al zijn spullen vanuit het buitenland verkopen.

En wie hebben de gehele inboedel weggedaan?

Juist, wij nemen dus heel wat van hem over en hoeven dit (voorlopig) niet te verhuizen.

Hij is Jehovah Jireh

De huizen van onze vorige nieuwsbrieven zijn het allen niet geworden, we waren enthousiast maar de prijzen pasten niet in ons budget.

Na bijna 20 bezichtigingen hebben we wat opties. Echter gaan de prijzen van het land aanzienlijk omhoog als je als blanke geïnteresseerd bent.

We hebben tevens een mooi huis gezien, waar het een en ander aan moet gebeuren, maar waar we wel iets moois van kunnen maken. Bidden jullie mee voor een goede prijs? Het is een niet-Zambiaanse, dus we hebben goede hoop.



Een van de
bezichtigingen met een
authentiek keukentje.



Auto

Inmiddels hebben we een mooie, degelijke, maar bovendien een veilige auto. De wegen zijn meestal zo slecht hier, maar voor deze wagen is dat geen probleem. We kunnen er veel kinderen of andere dingen in meenemen.

De auto hebben we van ons eigen spaargeld gekocht.



Soms met z'n elven in de auto.

Voor het eerst een ijsje. "Mijn maag kan hier niet tegen."



Weeshuis

Op 10 minuten afstand hebben we een weeshuis. Aangezien dat het hier een beetje ons buurhuis is, wilde ik er graag langs. Een afspraak maken lukte niet, dus zijn we er gewoon langsgegaan. We moesten nog een beetje wennen aan het feit dat afspraken geen afspraken zijn, maar je moet gewoon maar langskomen en is er niemand heb je pech. We kregen een rondleiding, maar dat was even schrikken. Geen stoelen, bureaus, te weinig leerkrachten, geen speelgoed, geen boeken. Inmiddels hebben we ze een zwembad en groot speeltoestel voor buiten gegeven. Ze konden niet wachten om hierop te kunnen spelen. Zo hoeven ze niet meer eindeloos naar het voorbijgaand verkeer te kijken. Namens alle kinderen van het weeshuis hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Gelukkig mag ik ze meenemen naar de manege, waar ze eerst een ontbijt krijgen. Ontbijt is iets wat een enorme luxe is. Normaal krijgen ze tussen de middag pap, maar nu krijgen een broodje worst te eten. Voor veel kinderen een fenomeen dat ze niet kennen. Ze willen de worst los eten en dan brood in een hun mond proppen.

Vervolgens mogen ze een rondje paardrijden en de rest kan voetballen, geschminkt worden of krijgt een glittertattoo. We vierden zelfs de verjaardagen van de kinderen. Hierbij kregen ze taart met vuurwerk, hetgeen wat ze nog nooit ophadden tijdens hun verjaardag.





Benefiet quiz

Voor de kinderen van het weeshuis willen we graag een fijne kerst organiseren. Een kerst zoals ze nog niet eerder hebben meegemaakt, waarbij ze liederen zullen zingen en een heerlijke maaltijd krijgen. Met de liederen zijn we al bezig en wat hebben ze er een plezier in!

Sommige hebben ook alvast een kerstcadeau kunnen uitkiezen; nieuwe kleding en schoenen. We willen dit graag doen op een locatie waar ze eens heerlijk aan een tafel kunnen zitten en van de natuur kunnen genieten. Kortom een kerst om nooit te vergeten.

Willen jullie meebidden voor een geschikte locatie?

Hiervoor organiseren we een quiz avond op 15 december met lekkere hapjes en drankjes.

We hebben plek voor 16 teams en er zijn mooie prijzen te winnen.

Het wordt enorm gezellig, dus zorg voor een goed team van minimaal 4 personen.

Tot 15 december!

19.30 inloop, 19.45 aanvang quiz.



The poster features a group photo of children and adults at the top, decorated with Christmas ornaments. Below the photo is the title 'Benefietquiz' in a large, elegant font. To the left is the Living Water Foundation logo with the tagline 'Moeder en kindhuis in Zambia'. To the right is a QR code. Below the QR code, it says 'INCL. MOOIE PRIJZEN, HAPJES & DRINKEN'. Further down are logos for 'ME TIME WELLNESS & COACHING', 'MARRY FERMONT', and 'kippie'. A table provides the date and time: '15 dec | entree 17,50 € pp. | 19:45 start'. At the bottom, contact information is given: 'Geef je team op via whatsapp 06-27317913 or info@livingwaterfoundation.nl'. The location is 'Zuidpoort city church, Voltaweg 3, Vlissingen'. The poster is decorated with snowflake graphics at the bottom corners.



Financiële support

We hebben ons zakelijk nummer mogen ontvangen. Dit betekent tezamen met onze ANBI nummer dat jullie giften aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt alleen voor de giften die per bank zijn overgemaakt. Via de website kan er direct worden overgemaakt naar het zakelijk nummer.

Voor nu willen we iedereen hartelijk dank zeggen voor de donaties die zijn gegeven voor de stichting. We zijn enorm dankbaar voor jullie steun en enorme bijdrage. We kunnen jullie hulp goed gebruiken. Ben je nog geen sponsor en wil je ons financieel bijstaan, stuur dan een bericht naar: info@livingwaterfoundation.nl of [klik op deze link](#).

We wensen iedereen Gods zegen toe!

Hendrik, Marinda, Mark, Nanon, Samuel, Emily en Arjen

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

stichtinglivingwater



Videobellen met school, wat een luxe.

