



Beste vrienden, familie en belangstellenden,

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de gebeurtenissen, actualiteiten en ontwikkelingen van de stichting Living Water Foundation.

Visum en stichting

Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk hebben we het werkvisum binnengekregen. Het was nog niet zo gemakkelijk om deze op te halen. Nog voor 8 uur stond ik te wachten. Helaas kregen we het bericht dat het systeem eruit lag. Blijkbaar was dit al vanaf vrijdag en Afrika kennende kon dit nog veel langer duren. Heel spannend, want na een zeer warme nacht vol muggen wilden we graag weer naar huis. Heel dankbaar waren we dat het systeem het weer deed en ik kreeg nummer 32. Dankbaar dat het vandaag in ieder geval ging lukken. Na een lange dag had ik om 16.30 mijn pasje en een stempel voor Hendrik. Het was intensief, maar het is gelukt!



Vele mensen met mij aan het wachten op het noodzakelijke pasje.



Woning en land

Inmiddels zitten we bijna drie maanden in ons appartement in de stad. Het is erg fijn om een eigen plekje te hebben en ruimte voor onze eigen spullen. De kinderen missen hun vriendjes, want dat is nu niet meer in de buurt. We kijken met zijn allen uit om te verhuizen naar onze eigen woning.

Na ruim 20 bezichtigingen hebben we inmiddels een tweede bod uitgebracht op een paradijsje in de buurt. We hopen zo snel mogelijk daarnaartoe te verhuizen. Op een bijzondere manier en vele uren rond de tafel is dit tot stand gekomen. Het is aan God alle eer.



Ons beloofde land?

De hagedissen blijven leuk.



Viering met de kinderen van het weeshuis

We zouden een kerstviering vieren, echter is deze door de cholera epidemie verzet naar eind februari. Het voordeel hiervan was dat we inmiddels iedereen en zelfs de nieuwelingen van nieuwe kleding en schoenen konden voorzien. Je had de gezichten moeten zien, zo trots als een pauw met een mooie jurk.



Schoenen en kleding passen

“Echoes, echoes,
Be the sound of
your love again.”



We hebben bijna wekelijks gezongen en gedanst. Vooral Lillian vindt het geweldig om te zingen. Ze zingt alles mee, ook al hoort ze het voor het eerst. We zingen “No orphans in heaven” en “Every nation” van Lindy Cofer.

Uiteindelijk hebben we de dansnummers uitgekozen voor de viering. Dit zijn “Be exalted” en “Beat of your love” van Watoto en “This Little Light of Mine.” Ze zijn allen enthousiast en daarbij zitten ook veel 16 jarigen en ouder tussen.

Dank voor jullie bijdrage hieraan. Ruim 40 kinderen hebben ontzettend genoten van de frietjes met kip, groente en watermeloen. De springkussen was ook fantastisch en iedereen had de grootste lol.

Aan het einde keken we de Jezus film in Bemba, zodat ze allen goed het verhaal meekregen, in hun eigen taal. Een lange, maar zeer geslaagde dag.

Aan het einde van de nieuwsbrief zijn de foto's te vinden van de viering.



Bijzondere mensen

Het stond al flink wat maanden eerder gepland, echter door een niet geldig visum konden we niet naar het noorden. Nu was het eindelijk zover en gingen we mensen ontmoeten, die vrienden waren met mensen uit Nederland en bij een weeshuis werkte. Het was ruim vier uur rijden, maar het was de trip zeker waard. Fijn om zulke mensen te ontmoeten, die de waarheid van Zijn woord kennen. Bijzonder was dat haar contract per december zou stoppen, maar dat werd verlengt naar maart. Ze willen erg graag bij ons komen werken en we hebben hen gelijk uitgenodigd om op ons land te komen wonen. Het voelde erg goed en ze zijn bereid te verhuizen, waar God ze heen leidt. Zo voorziet God ons in de juiste mensen voor onze stichting. Deze man is een echte evangelist en hij spreekt de taal vloeiend. Iets wat wij nog moeten leren.



Support

Bedankt voor al jullie gebed en financiële steun, het is bijzonder om te merken dat er meer supporters komen en we niet de link weten. Het enige wat we weten dat Hij het wel weet. Wilt u ook in ons gebedsgroep, stuur een berichtje naar 06-27317913. Gebed is essentieel en we kunnen niet zonder. We merken dit in gezondheid, bescherming in het verkeer en vele andere situaties.

Financieel hebben we nog een groot gat te dichten, de prijzen zijn hier van de een op de andere dag, vaak minstens 30 procent gestegen. Bijna alle boodschappen zijn duurder dan in Nederland, evenals groente en fruit. We zoeken daarom nieuwe sponsors of wellicht wilt u overwegen om uw maandelijks bedrag te verhogen.

Bent u nog geen sponsor en wilt u ons financieel bijstaan, stuur dan een bericht naar: info@livingwaterfoundation.nl of [klik op deze link](#).

Onderstaande QRcode leidt naar het rekeningnummer van de stichting, dat een ANBI status heeft.

We wensen iedereen Gods zegen toe!

Hendrik, Marinda, Mark, Nanon, Samuel, Emily en Arjen



Volg ons ook op Facebook en Instagram!

stichtinglivingwater







“Echoes, echoes,
Be the sound of
your love again.”



Eerste deel de
oven in. Totaal 20
kilo kip.

